

Karmelietessen van Sint-Jozef

Een gebedsgemeenschap in het hart van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove die haar gebed voor de wereldnood met vele anderen deelt. Heel wat mensen komen hier over de vloer. De deur staat open voor wie graag aansluit, voor wie wil uitwisselen en wortelen in de sterke gebedstraditie van de Karmel.



Wie zijn wij?

Onze internationale congregatie ontstond in 1872 in Frankrijk in Saint Martin-Belle-Roche (in de buurt van Taizé). Geworteld in de eeuwenoude Karmelstam probeert ons leven een harmonie te zijn van gebed, gemeenschapsleven en apostolaat.

Ons **apostolaat** in de congregatie behelst een waaier van activiteiten en speelt in op de noden van deze tijd. De **Profeet Elia** is het beeld van onze roeping. In de **Heilige Maagd Maria** vinden we ons ideaal én onze inspiratie: de openheid op God én dienst aan onze medemens. De **Heilige Jozef** is onze patroon en beschermer.

Wens je een gebedsmoment mee te maken? Dat kan en je bent steeds welkom!

weekdag	6.45u.	stil gebed
	7.30u.	morgengebed
	11.30u.	eucharistie of middaggebed om 12.00u.
	17.15u.	stil gebed
	18.00u.	avondgebed
zaterdag	12.00u.	middaggebed
	17.15u.	stil gebed
	18.00u.	avondgebed
zon- en feestdagen	8.00u.	morgengebed
		eucharistie in de parochie
	17.15u.	stil gebed
	18.00u.	avondgebed





Diocesaan Dienstenhuis Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
050/74 56 05
karmel@scarlet.be
marleen.goudsmet@hotmail.com
md.vandeplasse@hotmail.com
bernadette.van.impe@hotmail.com



Gemeenschap Brussel

Rue Philomène 29
1030 Brussel / 1030 Bruxelles
02 512.23.53

Hoofdklooster Carmel Saint-Joseph

50 Impasse du Vieux Clocher
F – 71118 St.- Martin-Belle-Roche
00 33 385 360 143
www.carmelsaintjoseph.com

We hebben ook kloosters in Frankrijk, Zwitserland, Libanon, Irak, Syrië, Israël, Egypte, Congo, Kameroen, Madagascar en Vietnam.

